



METROPOLIS
OF CHICAGO

ST. JOHN THE BAPTIST
GREEK ORTHODOX
CHURCH

DES PLAINES,
ILLINOIS



17 Νοεμβρίου 2024

+ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ὁ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

Αγαπητοί ενορίτες του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού,

Με μεγάλη χαρά ξεκινήσαμε την ευλογημένη περίοδο της Χριστουγεννιάτικης Σαρακοστής, προσδοκώντας το Μεγαλύτερο Δώρο που έχει δωριστεί ποτέ στην ανθρωπότητα, τη Γέννηση του Κυρίου και Σωτήρα μας, Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει καταλληλότερη στιγμή από το παρόν για να αναλογιστούμε όλα όσα μας χάρισε ο Θεός: τη ζωή μας, την οικογένειά μας, την υγεία μας, το σπίτι μας ... και αμέτρητα άλλα δώρα που συχνά τα θεωρούμε δεδομένα!

Ποια είναι η δική μας ανταπόκριση στην πληθώρα των δώρων του Θεού;

Ο Άγιος Παΐσιος μάς συμβουλεύει ν' ανταποκριθούμε με «φιλότιμο» και «λεβεντιά». Και εξηγεί: «φιλότιμο είναι να έχει κανείς την καρδιά του γεμάτη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και τους λοιπούς ανθρώπους. Και συνεχίζει: επειδή ο Θεός είναι πνευματικά ευαίσθητος, προσπαθεί ν' ανταποδώσει και το πιο μικρό καλό που κάνουμε στους γύρω μας, άρα και στον ίδιο.» Ο Άγιος Παΐσιος δίνει τον ορισμό της λεβεντιάς λέγοντας πως είναι «κουράγιο, τιμιότητα, γενναιοδωρία, ευθύτητα, γενναιότητα, και γενικότερα η προθυμία να δώσεις και τη ζωή σου για τους άλλους.»


Επομένως, πώς μπορούμε να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον Θεό; Ένας τρόπος είναι να είμαστε σωστοί οικονόμοι των δώρων που μας χάρισε ο Θεός και να ανταποδίδουμε με τη σειρά μας κάτι σ' Αυτόν μέσω της Εκκλησίας Του.

Ας δώσουμε λοιπόν μία υπόσχεση στον Θεό κι ας προσπαθήσουμε να την κρατήσουμε. Η διαδικασία της συμπλήρωσης της Κάρτας (pledge card) σταθεροποιεί αυτήν την υπόσχεσή μας. Σας παρακαλούμε να μελετήσετε τις πληροφορίες που περιέχονται στην Κάρτα, και να σκεφθείτε με προσευχή, το δώρο-υπόσχεση προς την Εκκλησία, για το Σωτήριο Έτος 2025.

Σας παρακαλούμε να φέρετε την Κάρτα (pledge card) στη Θεία Λειτουργία, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου. Ευχόμαστε ό,τι επιλέξετε να προσφέρετε, να είναι ευπρόσδεκτο από τον Θεό.

Σας ευχόμαστε μία ευλογημένη και πνευματικά προσοδοφόρα Σαρακοστή των Χριστουγέννων. Είθε όλοι να προετοιμαστούμε για το μεγάλο δώρο της Γεννήσεώς Του, με το να προσφέρουμε κι εμείς μερικά από τα δικά μας δώρα, προς Αυτόν.

Με αγάπη ἐν Χριστῷ,

+ Πάτερ 

π. Ιωάννης Ράλλης
Πρωτοπρεσβύτερος

+ Π. Δημήτριος Τωβίας 

π. Δημήτριος Τωβίας
Οικονόμος

Κωνσταντίνος Σκουλικάρης 

Κωνσταντίνος Σκουλικάρης
Πρόεδρος
Ενοριακού Συμβουλίου

Ανάργυρος Γιανακάκος 

Ανάργυρος Γιανακάκος
Πρόεδρος
Επιτροπή Διαχείρισης

Υ.Γ. Ακόμη κι αν επιλέξετε να προσφέρετε στην Εκκλησία με αυτόματη δωρεά, ή εάν δεν έχετε προσφέρει για χρόνια, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να δώσετε την Κάρτα, για να δηλώσετε τόσο στον εαυτόν σας όσο και στην εκκλησία, τα σχέδιά σας για υποστήριξη της εκκλησίας στον επόμενο χρόνο.